

Op verzoek

Ja, ik weet het. Ik ging een korte pauze inlassen tussen kerst en nieuw. Maar... Er zitten een aantal mensen op hete kolen en ik weet hoe pijnlijk dat kan zijn. Dus: eentje voor mijn nieuwsbrieflezers en alle andere curieuzeneuzen.

In mijn [nieuwsbrief](#) van december daagde ik mijn nieuwsbrieflezers uit om mij uit te dagen:

“Stuur me voor zondag 19 december een onderwerp waarover ik moet bloggen. Je mag zelfs meer dan 1 voorstel doen. Per mail, gele briefkaart, duif... Ik verzamel alle voorstellen en maandag 20 december trek ik onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder (of iemand anders met een strenge blik) een aantal ideeën uit de pot.

Hoeveel? Dat hangt af van het aantal ogen dat mijn dobbelsteen aangeeft. Minimum 1, maximum 6. Tenzij ik het allemaal geweldige ideeën vind, dan verander ik gewoon de spelregels. “

Onder de strenge blik van de tiener des huizes werd de dobbelsteen gerold. Het lot bepaalde dat er **5 kaartjes** uit de pot moesten getrokken worden.



En het werden deze:

- Keukengeheimen. Maar als je ze wereldkundig maakt, zijn ze dan nog geheim?
- Schoenen. Move over, Imelda Marcos!
- Milieuvriendelijke huishoudproducten. Die graag nog een beetje werken ook.
- Het gras en zijn pollen. Dit zou er wel eens eentje met een twist kunnen worden.
- Autocorrect fails. Wordt moeilijk, want ik gebruik geen autocorrect. En wel om die reden.

Deze werden **niet** uit de pot **getrokken**, maar **triggerden wel iets**:

- Een museumbezoek
- Nostalgie
- Wandeltips

Oh, en onze huisdieren blijken heel populair te zijn. Terecht wel. 't Zijn kanjers ☐

Ze komen er aan, dames en heren, meisjes en jongens. In de loop van 2022 blog ik rustig verder en zien we wel waar we landen.

Merci aan iedereen die iets instuurde. En ook wel aan iedereen die liet weten dat ze zelf niets konden verzinnen, maar genoeg vertrouwen in me hebben om te weten dat ik zelf wel met iets op de proppen kom. Fijn!