

Eindejaar? Bingo!

Of ik niet nog ergens een bingo had liggen? Kwestie van de "klein mannen" wat bezig te houden tijdens die extra vakantieweek...

Wat had je gedacht? Tuurlijk wel! Ik wilde hem eerlijk gezegd pas posten op 27 december, maar goed. In het leven moet je flexibel zijn. En aangezien ik ondertussen heb beslist om de laatste week van het jaar blogpauze te houden, komt het nog goed uit ook. E-zie!



De bingo is trouwens NIET leeftijdsgebonden. Iedereen met een beetje klein-mannen-spirit in haar/zijn bloed kan ermee aan de slag. Jij dus ook! Gewoon op de afbeelding klikken om naar de pdf-versie te gaan.

En aangezien het volop cadeautjestijd is: de eerste 5 personen die me een foto doorsturen van hun bingo-avonturen ontvangen iets leuks. Ik heb er nog geen idee van wat en beklaag me nu al dat ik het beloofd heb ☐